

Oplev verdens smukkeste fjord

- nordlyset i Scoresbysund og meget mere



Datoer:

17.-25. september 2019

Varighed:

8 nætter / 9 dage

Skib:

m/v Hondius

Ombordstigning of retur til:

Akureyri

Sprog:

Dansk/Engelsk

-----REJSEPLAN-----

BEMÆRK: Rejseplanen er vejledende. Programmet kan variere afhængigt af is, vejr og dyreliv. Ekspeditionslederen bestemmer den endelige rejseplan. Fleksibilitet er afgørende for ekspeditionen. Den gennemsnitlige krydshastighed for m/v Hondius er 10,5 knob.

Dag 1: På Islands veje

Du flyver fra København til Keflavik. Og derfra til Akureyri med fly. Skibet afgår tidligt om aftenen, med kurs mod Danmarksstrædet.

Dag 2: Sejlads til Østgrønland

Mens vi sejler nordpå, vil vi sandsynligvis se mallebuk, rissa, morus og lomvie. Når vi har krydset polarcirklen, er det muligt at spotte hvaler. Om aftenen vil vi se de første isbjerger ved Østgrønlands kyst, nær Cap Brewster.

Dag 3: Fortidens Inuit bosættelse

I dag når vi Scoresbysund, og sejler langs gletsjerne ved Volquart Boons kysten. Du kan eventuelt nyde en tur i gummibåd tæt på en af gletsjerne, sammen med et besøg til is-formationerne i Vikingebugten. Eftermiddagens mål er at besøge Danmark Ø, hvor der findes rester af en inuit bosættelse, forladt for omkring 200 år siden. Sten placeret i cirkler indikerer inuiternes sommerhuse, mens vinterhusene kan ses tættere på en lille forbjerg. Stederne er godt bevarede, med let identificerbare indgange, bjørnsikrede forrådsrum og gravsteder. Om aftenen fortsætter vi sejladsen mellem bjergene mod vest.

Dag 4: De farvede bjerge

Målet er et gummibådskrydstogt nær Røde Ø, et af verdens mest skattede isbjergsattraktioner; Isfjeldets barske blå-hvide farve står skarpt mod bjergenes røde farve. Eftermiddagens plan er, at sejle gennem den nordlige dele af Røde Fjord, med mulighed for at se moskusokser og efterårsløv i flotte farver

Dag 5: Enorme bjerge og arktiske harer

Om morgenen møder vi kolossale isbjerge, nogle over 100 meter høje og mere end én kilometer lange. De fleste af dem er bundfast, idet fjorden kun er omkring 400 meter dyb. Vi ender tæt ved Sydkap, med fin udsigt over Hall Bredning og en god chance for at se arktiske harer.

Dag 6: Scoresbysund

I dag ankommer vi til tundralandskabet på Liverpool Land, i Hurry Inlet. Eftermiddagens stop er Ittoqqortoormiit, den største bosættelse i Scoresbysund med omkring fem hundrede indbyggere. På posthuset kan du købe frimærker til dine postkort, eller bare slentre rundt for at se på slædehunde og tørringskind af sæler og moskusokser. Om eftermiddagen sejler vi sydpå og passerer de maleriske landskaber ved Blosserville kysten.

Dag 7: Narhvalfarvand og isbjørnekyster

Ved Turner Sund og Rømer Fjord er der mulighed for at sejle langt inde i landet, idet der ikke er tilstoppet med is. Herinde er der store chancer for at spotte narhvaler og isbjørne.

Dag 8: Havlivet under nordlyset

En dag på havet, hvor vi får chance for at spotte hvaler og havfugle – og om natten det magiske nordlys.

Dag 9: Rejsens afslutning ved Akureyri

Alle eventyr, uanset hvor store de er, når til en afslutning. Vi stiger af skibet i Akureyri, hvor vi returnerer med fly til Reykjavik. Herfra går turen hjem med uforglemmelige minder.